

## In de week gelegd 04-26, 25-01-2026, MAGA?

Jesaja 8,23b-9,3; 1 Korintiërs 1,10-13.17; Matteüs 4, 12-23



Onder de leuze *Make America Great Again* schildert president Trump voor zijn publiek een Amerikaanse toekomst van licht en glorie. Wie nog hoopte dat hij hierin ook bondgenoten, medezoekers naar democratie en recht, ruimte geeft, weet nu beter. Voor de groei van Amerikaans prestige zoekt Trump vooral het *eigen* heil. Anderen hebben het nakijken, moeten kleiner worden. Geluk is er voor een *select* publiek. Bedenk echter dat dit voor iemand die zich profileert als christen, een 'no go' is! De blijde boodschap van Jezus is er immers voor alle mensen die zich voor Hem openstellen. MAGA: make *all* great again!

In de eerste lezing horen wij van de profeet Jesaja dat Gods belofte van geluk verder gaat dan de nakomelingen van Jakob. God zaait zijn heil over landsgrenzen heen naar het gewest van de heidenen. Ook over de niet-joden gaat een helder licht op. Niet één volk, maar alle mensen zijn schepsel van God. Ieder van ons is gewenst en geliefd, met elk mens heeft de Hemel een plan. Ons leven rust in Gods hand, niet in de handen van machthebbers.

In de tweede lezing mengt Paulus zich in een *partijstrijd* onder christenen in Korinthe. Vier groepen vechten hier om hun gelijk. Paulus is verontwaardigd: *Is Christus dan in stukken verdeeld?* Hij weet zich gezonden om het evangelie te verkondigen en heeft niets met verkiezingsretoriek. In zijn brief wijst hij op Jezus, het woord van God. De gekruisigde en verrezen Christus is het levende Woord voor *allen*.

In het evangelie, vertelt Matteüs dat Johannes de Doper door koning Herodes is gearresteerd en gevangengezet. Vanuit Galilea, het land van de *heidenen*, verkondigt Jezus een boodschap van troost en bevrijding. Hij noemt die toekomst het Rijk van God. Hier is God zelf nabij voor *allen* die zich voor Hem open stellen. Wanneer Jezus helpers zoekt om dit nieuws met hem te verkondigen, ziet hij bij het Meer van Galilea vissers: Simon Petrus met zijn broer Andreas en later ook de broers Jakobus en Johannes. Hij *roept* hen: *Volg mij en ik zal jullie tot vissers van mensen maken*. Jezus trekt met hen door het gebied, verkondigt Gods Koninkrijk en geneest alle ziekten en kwalen onder het volk. Het is *magisch*, MAGA, *Make All Great Again!*

